

Οι λόξες...



ΚΩΣΤΑΚΗ ΛΟΥΣΤΑ

... Μου επέταξαν την σημαία εις τα μούτρα και μου είπαν :

«Πάρε και φάγε την, να χορτάσεις...»

Εγώ όμως που δεν τρώγω σημαίες αλλιώ τρώγω το φαγητό μου (ως τέκνον εκ της φύσεως φυσικόν) τους είπα :

Ποιός εξ υψών των αγριειών πετά την σημαίαν εις το δάπεδον;

Ουδεὶς απεκρίθη, επειδή εφάνη πολύ χαμηλά η λέξη δάπεδον, κι έσπεισαν όλοι να επανόρθωσούν την σημαία, ασφαλίζοντάς την εις την αντίστοιχην γωνία...

Εκεί είναι η θέση της, είπα κλαίγοντας...

Τότε όλοι μαζί δακρύζοντες, είπαν εις διπλούν : «Εκεί είναι...» — «Εκεί είναι...»

Όμως μία σημαία ως είναι η δική μας, τί θέλει εις την γωνίαν;

: Και εβγήκα εις το πιό λευκόν της ημέρας το φως, και της έδωσα ένα ή δύο τινάγματα, να την απαλλάξω από ταν κονιοργτό του δαπέδου..

«Έτσι μποράβο» της είπα, και την ανέσπειλα εις το αψηλότερον του εξώστη δια να εισεράσει την Παλιγγένεσίαν της 28ης του μηνός Οκτωβρίου ημέρα που, η Δόξα περ παπώντας μονάχη, έπαυσε να είναι μονάχη, κάμιοντας συντροφίαν με την σημαία μας!

Έκτοτε,

και η σημαία και η Δόξα, επήραν ορειτικώς διαζύγιον φεύγοντας η μία από το παράθυρον της άλητης, και στερούμεθα τώρα ημείς οι Έλληνοι, και τας δύο... Και σαν να μην έφτανε μόνον αυτό, ο φρετεινός Οκτωβρίος δεν είχεν άλλο, γιαγονός αξιότερον του ιδίου του '40, δια να είτωμεν :

«Μην κάμνετε έπισι, θα σας βρούμε κάτι νέον, δια την Δόξαν, και την σημαία σας...»

Το νέον όμως της σήμερον, δεν είναι ούτε οι Δόξες, ούτε οι σημαίες...

Είναι

η πενιχρότης των αμοιβαίων φευγμάτων! Που φαίνεται να βαλεύει το περισσότερον τις σημαίες, τις Δόξες, τις λόξες, και τις α—Συμφωνίες...

! Και αφού επέριασεν η γιορτή και της έδωσα της σημαίας άλλα δύο τινάγματα (χωρίς να ξεύρω γιατί) την επύλιξα ευλαβώς, γύρω από το κοντάρι, σημαιδεύοντας με τον Σπιαρό Της εκείνο το χαμηλό ρόδινο σύννεφο...

Κωστάκης Λούστας
(δεν ειρητάζει...)

